

# Pinsetræf Tjekkiet og Polen 2015

Efter et godt og vel overstået træf og indvielse af Autocamperplads på Gram Slot med over 100 vogne er vi nu stille og roligt på vej til Tjekkiet hvor vi i byen Litomerice skal modtage 12 vogne til et træf på 11 dage og når dette er overstået kører vi til Polen for at vente på 25 nye vogne som kommer til et nyt træf også på 11 dage.



*Billede fra indvielsen af Gram Slots Autocamperplads*

Vi ankom til pladsen Mandag d. 25 maj, Franck og June kom d. 26 maj og vi har siden gået og slappet af, fejret Ethels fødselsdag og venter på resten af selskabet, de første kom Lørdag og resten søndag, søndag havde vi et velkomstmøde kl 16, og så med et lille tog rundt i byen, mandag er der rundvisning i byen så folk kan se hvor der er banker, apotek, restauranter m.m.

**Tirsdag d. 2 - 6 – 2015.** Besøgte vi et Slot fra 1553 det var oprindeligt bygget af en Tysk rig familie som dog efter at de var færdige, løb tør for penge, og de afhændede til en af Tjekkiet's rigeste familier som siden har været de retsmæssige ejere, dog var det sådan da kommunisterne invaderede Tjekkiet blev alt privat expropriert, men efter kommunisternes fald 17 Nov 1989 fik alle de familier som ikke havde været venlige over for Tyskland og kommunismen deres tidligere besiddelser tilbage. Efter en gennemgang af Slottet gik vi til en nærliggende restaurant for at spise, så med bussen hjem hvor der blev slappet af i solen.

**Onsdag d. 03-06-2015** Var vi på Glasværk, et mindre sted, som lever af at lave bestillingsvarer, som så leveres til nogle mennesker som vil have noget helt specielt. Her fik alle de som ønsker det lov til at lave deres egen vase, vi var delt i 2 hold, det ene i fabrikken og de andre i restauranten hvor der var nogle glaspustere som hjalp dem, der ville prøve at lave noget, efter at alle var vist rundt fik vi suppe knødder og kaffe med kage og så med bussen hjem, til dejlig solskin på pladsen.

Under turen i bussen fik vi fortalt noget historie. Efter 2 verdenskrig satte russerne en kommunistisk ledet regering ind i Tjekoslovakiet, det varede over 40 år før dette helvede ophørte, fra 45 til 48 blev 2 millioner Tjekoslovakkere fordrevet, i 1948 blev der lavet et valg, men der blev forlangt at man stemte på kommunisterne, hvorfor de fik 99,9 % af alle stemmeberetige, men med stadig kommunistisk styre blev landet drevet meget militærisk, og efter Stalins død blev der August 68 indsat Russiske soldater, for at holde ro og orden, også hemmelig politi, var der alle steder og

disse tvang almindelige borgere til at stikke naboer og andre som ikke var som der blev forlangt. Fra 17 November 1989 hvor der startede med studenteroprør til Russerne endelig var væk, gik der lige til 21 Juni 1991 . Og fra 01 01 1993 blev Tjekoslovakiet delt på demokratisk vis til Den Tjekiske Republik og Slovakiet.

**04-06-2015** Tur til Pragh, her var Guidet tur først på Pragh Slot og Katedral, så besøg på lille restaurant for at få en tår at drikke, videre over Karlsbroen til det Astronomiske ur og videre til kruttårnet, her blev folk så sluppet løs på egen hånd i 2 timer, og så med bussen til pladsen.

**05-06-2015** Fridag og om aftenen en superfest med mad og levende musik.

**06-05-2015** De fleste var med til Teresienstadt, som er en Arbejdslejer fra 2 Verdenskrig, dette foregik i 30 til 32 grader så folk ville hurtigt hjem for at komme i skykke. Resten af dagen sad folk bare i stolene og svedte tran, og drak vand. kl. 23 var det stadig 27 grader så ingen kom tidlig til køjs den dag.

**Søndag den 7** var vi på bustur mod den Tyske grænse for at se sandstensklipper, det regnede kraftigt fra morgenstunden, og helt til vi var kommet frem, vi fik at vide at regnen ville stoppe om 20 minutter så vi fik en øl før besøget i klipperne, efter rundgangen var der middag på den lokale restaurant.

**Mandag 08-06-2015** Var vi på besøg på et Vinslot i nærheden, først fik vi en rundgang i vinkælderen som er plaseret i nogle gamle vælvinger under jorden i 6 til 10 meters dybde, med en konstant temp. på 8 grader. Munkene startede på dette byggeri i 1141 og påbegyndte vinproduktion i ca 1240. stædet blev frem til komunismens fald i slutningen af firserne drevet først af munke senere af flere forskellige adels familieier og sidst nemlig i begyndelsen af 1990 overtages stædet af den nuværende ejers familie. Slottets vinareal er på 31 Ha som her i landet er max. man må dyrke pr ejendom med vin, der er kun 4200 planter pr Ha, hvor imod man ved Mosel har op til 10 000 planter pr Ha, en plante giver ca 1 flaske vin så her på slottet laves 150 000 flasker pr år, og 70 % sælges til forbrugere direkte fra slottet. Efter rundvisningen hvor vi havde smagt på 3 forskellige hvidvine kom vi op i en sal og fik lidt skinge- pate- ost og brød samt yderligere 7 smagsprøver, samt lidt fortælling om vin produktion. Så var det også tid til at køre med bus tilbage til Camingpladsen og få Josefs berømte stegeben med stærk peberod med revet æbler, sennep og brød.

**Tirsdag. 09-06-2015** har vi været i de gammel landsby som er lavet om til noget som ligner den Fynske Landsby, her kan man se hvordan Tjekkerne levede for 300 til 400 år tilbage. Også her var vi inde for at spise og her fik vi for første gang ikke mad som er inspireret af det Tjekkiske køkken, med mere Italiensk mad, nemlig hvidløgsbrød salat og pasta med meget lidt kylling. De 2 sidste dage har været præget af regnvejr.

**Onsdag d. 10-6-2015** Var vi på vores sidste tur, her blev vi atter hentet i bus, og denne gang gik turen til bjergene ind mod den Tyske grænse, vi kom op i 807 meters højde med en stolelift, en tur som alle nød, vejret var fint og vi havde i år en rigtig flot udsigt fra toppen.

Efter en kop kaffe gik turen til en gammel borg hvor den sidste fælles frokost skulle

indtages, dette var dog ikke som aftalt, aftalen var at vi skulle være i ridersalen som sidste år, men her var pyntet op til bryllup så vi blev henvist til at spise på terrassen, som for nogle var lidt koldt da vi ikke havde tøj på til at være ude. Hjemme på pladsen blev der taget afgang med vore guider og vi begyndte så småt at pakke sammen for i morgen at drage mod Danmark eller på nye eventyr.

## Polen / Tjekkiet

**Torsdag d. 11 - 6 - 2015** Tog vi afsked med de gæster vi havde haft med på tur til Litomerice. og drog mod en anden campingplads som vi skal besøge i næste uge, dette besøg var kun for at besigtige forholdene, inden gæsterne skal være her, vi kørte derfra og videre mod Polen for at finde den første plads vi skal være på med det nye hold, som ankommer på søndag, turen hertil var et sant helvede, vejene var om ikke ringere så i hvert fald lige så dårlige som sidst vi besøgte dette land. Vi kørte meget langsomt men alligevel var såvel biler indhold og ikke mindst os selv ved at skille af, vi ankom dog til pladsen i god behold, fik rejst markiserne og sad der med Gerda og Jørgen og hyggede os til klokken var et i nat i det dejligste vejr.



*Der er efter ankomsten til Polen og inden gæsterne begynder at komme, tid til en sildemad, med øl og snaps*

**Søndag d. 14 kl. 17** er alle ankommet til Polen, og de fleste uden synderlig skade på bilerne, fra de Polske veje, Der var et kort Velkomst møde, og et glas, og så gik folk til bilerne for at lave aftensmad, som blev indtaget ved et langt fællesbord.

**Vores første bustur var d. 15** her var vi på kirketur i den lokale by først så vi en gammel trækirke den var på 57 000 kvadratmeter og 24 meter i højden indvendig den var bygget af 3500 egetræer og var færdigbygget så den første gudstjeneste kunne holdes efter 13 md. Senere tog vi til en katolsk katedral, den var også imponerende, men her var man 30 år om at opføre. Så var der 1½ time på egen hånd i byen inden vi igen stod i bussen, nogle blev sat af ved stort indkøbscenter kort før pladsen.

**16-06-2015** Var vi på tur til at af de store underjordiske komplekser Hitler fik lavet, han sendte 14 000 krigsfanger til et bjergområde for at bygge et kompleks 45 / 50 meter under Bjergene her skulle være plads til at være 20 000 arbejdere og der skulle være plads til at opbevare de ting som blev konfiskeret eller stjålet fra stat og private i Polen, under byggeriet døde mere end 5000 mennesker. Efter turen under bjergene var vi inde at få Polsk mad, hvis det vi fik er standard forstår jeg ikke de ikke er federe.

**Onsdag d 17-6-2015** Startede vi som vanlig med bus, denne gang til Polens 4 største slot, dette havde Hitler beregnet til sit hovedkvarteret i Øst, på Slottet var der 400 værelser og et specielt indrettet til der führer, ( Den idiot ) efter gennemgang af slot og park var der atter en god middag på et af slottes 3 restauranger. Som et lille tillæg havde vi på vejen ud til slottet holdt en time ved et lokalt marked, det var noget især damerne nød, dog var det knapt så sjovt da vi kom hjem og de skulle se hvad de egentlig havde købt, noget var hullet og det passede slet ikke i størrelserne. Lidt om Polen, Polen er det land som modtager det største beløb fra EU her er Tjekkiet nr. 4, en normal løn i Polen er 2000 til 3000 Slotty svarende til 3600 til 5400 kr. Husleje incl lys og vand ca 1000 Slotty de første 150 000 Slotty der tjenes pr. familie betales der 18 % skat og af de resterende 32 % Polen har en arbejdsløshed på 11 %

**Torsdag. d 18-6-2015** Flytter vi fra Polen til Tjekkiet, og alle ankommer til Pladsen i Podapradý i løbet af dagen, nogle med tingene på gulvet en enkelt med større lakskader på begge sider af bilen, det skyldes at den grænseovergang han havde valgt var så smal at begge sider blev ødelagt på lygter og kofangere.

**Fredag d. 19-6-2015** Var vi på byvandring i byen, og her blev vi transporteret i et lille tog, både til og fra byen, vi kom hjem så vi kunne blive klar til fest kl. 18, her var god mad, dejlig musik og drikke, samt natmad, sluttende kl 12, så alle kan være friske så vi kan komme ud at sejle på Elben i morgen.

**Lørdag.20-6-2015** Havde vi en skøn sejltur på Elben, med en dejlig frokost om bord på båden, denne tur var også første gang mange af deltagerne havde prøvet at blive både hævet og sænket i en sluse.

**Søndag d. 21** var vi den sædvanlige tur til Prag, her blev Slottet, Katedralen, Karlsbroen og det Astronomiske ur besøgt. Nogle var ikke så godt gående eller havde været denne tur før så de gik en kortere tur med mig til torvet med uret hvor vi mødtes med de andre. Efter at have set klokkespillet kl.12 gik vi alle i samlet flok til en restaurant i centrum for at spise, efter maden gik alle til Krudttårnet, og her fik folk så lidt tid på egen hånd, inden vi tog bussen tilbage til pladsen.

**Mandag d. 22-6-2015** er vi stået op til dejlig solskind, og skal kl. 12,30 på besøg på et landbrug, hvis speciale er at lave diverse landbrugsprodukter om til fødevarer og på gården og så sælge det der fra, direkte til forbrugerne. Vi kørte kl. 12,30 og ankom til gården kl.14 og vi blev bydt velkommen af ejeren, denne havde sin mor og datter til at hjælpe med at gøre os tilpas. vi fik serveret så meget mad, øl vin kaffe og kage som folk kunne ønske sig, og nogle tog ekstra med hjem i tasken. Gården er på 300 ha. og har 50 klør og 150 grise, samt egen pillefabrik, til græspiller, og når kvaliteten af disse piller ikke er ok til foder bruges de til at fyre med. Gården har 30 ansatte og alle produkter forarbejdes på stedet og sælges til forretninger og private.

**Tirsdag d.23-6-2015** var vi på besøg på et hestestutteri som har bibeholdt en gammel rase af køreheste, der skete dog det, at under 2 verdenskrig blev rasen ikke vedligeholdt, og det særlige præg var ved at forsvinde, Efter krigen fandt man så igen det bedste fra den oprindelige rase, og for at forbedre den lidt krydsede man med Friser og Lipsianer, og det er den race man køre på i dag. det er som kørehest en populær hest, også det Danske kongehus fik Prins Henrik dem indført i, han kunne jo

ikke bruge vor Danske national hest. Stutteriet har 16 hingste og 70 avlshopper, samt 300 plage og føl. Der er 65 ansatte, og en god hest inbringer ca 50 tusinder danske kroner, det er jo meget billigt i forhold til hvad heste ellers handles til.

**Onsdag. 24-6-2015** Vores sidste tur med bus gik tik byen Kutna-hora det var en by hvor de rige hentede munke til området og gav dem store områder, i midten af 1100 tallet, munke har altid været dygtige folk så hurtigt fandt de sølv og begyndte at udvinde dette, det gjorde hurtigt området til et af Tjekkiets rigeste områder, og det indebar at der blev bygget mange kirker og klostre. I begyndelsen af det 1400 århundrede var fattigdommen så stor, uden for mineindustriken at folk døde af sult og pest. på få år døde 30 000 mennesker, og i løbet af 2 årtier var der døde 40 000 mennesker som var begravet få steder i området. Dette gjorde at nogle munke tog til Jerusalem og hentede noget indviet jord, som de spredte ud over et nyt stykke jord, som de så mente var lavet til indviet jord her i byen. man begyndte at flytte mange af de kendte grave fra andre steder til dette område og i den forbindelse, tog man nogle knogler til forskning, det var samtidig med at kirkerne i dette område blev katolske, Så i baroktiden begyndte man at bruge disse knogler til udsmykning. og netop i Hotnahora kirken som var lidt fattig kom en adelsmand og betalte for at få renoveret, og udsmykket kirken. Derfor et Våbenskjold lavet af menneskeknogler i kirken, efter endt renovering overgik også denne kirke til det katolske samfund. Først i 2004 blev kirken åben for offentligheden, og der kommer i dag 300 000 besøgende pr år, det er i dag disse besøgendes indtægter der betaler for renovering og vedligeholdelse. efter endnu en dejlig middag med bus til campingpladsen hvor der blev sagt farvel til vores Guide på behørig vis, og jeg fik overrakt en stor mængde flasker med øl og Gin, som tak får vores måde at lede turen på, det er jeg meget stolt af, og jeg vil hver gang jeg jeg tager en tår af disse flasker tænke på alle jer dejlige mennesker som har gjort denne tur til en kæmpe oplevelse, tak for jeres måde at være på.

**Torsdag d. 25-6-2015** starter hjemturen og vi må så hjem og få set om vi igen kan finde ud af at bo i hus, forventet ankomst til Langeland Lørdag.