

Sommertur 2016

Den store tur 2016 starter 29. maj efter vi d. 28. har været til Guldbryllup. Vi starter med at køre til Tyskland og får gas og andre fornødenheder, derefter stille og rolig gennem Tyskland til Tjekkiet hvor vi skal modtage 25 vogne, senere til Ungarn hvor vi atter bliver 25 vogne, og når dette er slut køre vi 2 til 3 biler videre til Kroatien for at se på steder til 2017, både til nationalparker og badeferie, videre gennem Italien, Østrig Tyskland til Danmark, med forventet ankomst medio Juli.



Deltagere til første del af turen

Tjekkiet start 29-05-2016

Vi er efter at have købt ind ved Kalle, kørt til Kaltenkirchen N 53 50 16 E 009 56 47 hvor vi har overnattet flere gange, en dejlig plads uden betaling,

Mandag d. 29. Efter morgenmad kørte vi over over Hanover mod Tjekkiet, det gik super uden nogle store forsinkelser, vi spiste frokost kl 12,30 og besluttede vi at ville køre i gennem til Litomerice N 50 31 54 E 14 08 20 som vi ankom til kl.17,30, vi fik hurtigt vores gamle pladser, og gik ind til Josef og fik en Tjekkies øl, ja det blev så til 2 og et godt billigt måltid mad.



Tirsdag d. 31-05-2016. I dag skal både Shiva og jeg klippes, og så op i byen for at gøre lidt få indkøb. Vi forventer at blive her til fredag

Torsdag d. 2. er vi stået op til regnvejr, men det må vi så tage med, det holder vel op igen, i morgen, køre jeg og 2 andre vogne til den plads hvor træffet skal holdes, N 49 00 44 E 17 26 26. Vi ankommer til pladsen fredag aften lørdag kommer der flere og jeg forventer der kommer mange søndag, vejret har været fint, og vi har haft ren afslapning til nu.

Tirsdag den 7. er vores første udflugt, det er en bustur på ca 1,5 time og så besøg i drypstenshule, hvor vi køres i tog til indgangen, går gennem hulerne og bliver sejlet ud, atter i tog, og til restaurant med 3 retters menu.

Onsdag var vi på distelleri, men det var nu ikke det hele der smagte godt, efter dette besøg fik vi igen en tre retters menu. Og så hjem til bil reparationer, en skulle have bolt i bremsekaliber i forhjul en nye dæk og en med rep. af klima anlæg.

Torsdag var der damedag, hvor de alle var med bus til keramik fabrik, og her lavede de deres eget krus, senere til damefrokost og så ud at handle, herrerne blev på pladsen og spillede minigolf.

Fredag var det omvendt, herrerne var på fly musæde, og derefter til herrefrokost og så hjem og slappe af, denne dag var der massage, og pidikure til damerne.

Lørdag var vi på skofabrik/muslim, herefter ud at spise frokost, og så 2 timer i indkøbs center, og der kom mange poser med i bussen.

Søndag startede med morgensang for Karen som denne dag havde fødselsdag, kl 10 begav de fleste sig ud på en cykkeltur på 18 km. Hjemme til frokost til et fortjent vil.

Mandag har været en lang dag, vi startede fra pladsen kl 8.30 og kørte ca 5 kvarter til vi kom til den Østriske grænse hvor der va et krigsmusæum. Herfra til en nærliggende vinkælder,her opbevares 200000 liter fra hvert år i 3 år, ialt 600000 liter. Hele koncernen producerer årligt 4.300.000 liter som alle sælges i butikker i eget land. Efter vi havde smagt på 4 vine gik vi til en fin restaurant hvor vi fik suppe og flæskesteg med rødkål og kartofler, dette var lavet specielt til os Danskere, efter maden videre til et af Tjekkiet mest velbevarede slotte.

Tirsdag var fridag og næsten alle damer tog toget til en større by, for at vende bøjler, der var dejlig rolig på pladsen, så der blev ordnet biler og slappet af, nogle var ude for at købe fødevarer, for når damerne kommer i klude forretninger, bliver der ikke tænkt på så dagligdags ting, de fleste kom hjem til pladsen ca kl 14' hvor der så blev hygget i grupper rundt omkring, til vi kl 18 skulle mødes til fest aften, og det var en fest de fleste sent vil glemme, god mad og fantastisk underholdning og musik.

Onsdag er vores sidste dag i Tjekkiet, vi har i dag været ude at sejle på en af kanalerne, og derefter ud at spise, for så at køre tilbage til en meget våd Campingplads, her fik vi sagt farvel til Mirka.

Torsdag er det afgang fra pladsen, og for de flestes vedkommende videre mod Ungarn hvor vi skal mødes Fredag.

Ungarn N 46 35 25 E 18 06 12

Fredag d. 17. er vi alle nu nået til Ungarn, og der skal være info møde kl. 19.

Pladsen er som der stod i programmet en Ungarnsk Land Camping 2 toiletter og 2 brusere til 56 mennesker, så skal det planlægges, men vi har jo alle vores eget, så det går. Vejene i Ungarn har ikke været noget at tale om, så der er rokeret noget rundt i skabene.

Pladsens indretning er sådan at vi er blevet plasseret i 4 områder, så det er lidt svært med sammenholdet, men ind til nu er temperaturen høj og humøret det samme.



Billede fra vor nye plads

Lørdag så er der fest i den lokale by, om underholdningen set med deres øjne er 50 Danskere ved jeg ikke men vi er så langt ude at her ikke kommer turister hver dag, ja selv borgmesteren byder velkommen til folkene fra nord. Der var nogle lokale damer der havde lavet 3 forskellige former for gulas suppe og nogle viste os deres nationaldragter.

Søndag startede med gåtur, til bussen, ca 15 til 20 minutter, så en bustur på to timer, til nogle termiske varme bade, som dem der måtte ønske det kunne bade i, dette var der mange der benyttede sig af, andre var ude at vende bøjler eller på et lille listigt sted for at slukke tørsten. Kl. 15 samling ved bussen for at køre ca en halv time, til et rigtigt flot sted for at spise frokost. Kl 17,30 forlod vi stedet og kørte med bussen hjem, og atter en gåtur til pladsen, turen i dag var på 12 timer.

Mandag d. 20. juni startede vi kl. 08.30 med at gå eller blive kørt til bussen til Budapest, først en kort køretur rundt i byen, blandt andet op på et flot udkigspunkter, hvor man kunne se store dele af byen. Lidt mere rundtur, og så ned til en dejlig frokost. Herefter gåtur til et flot gammelt slot, videre rundt til forskellige ting i byen, for først på aftenen at gå ombord på en båd på Donau, hvor vi under sejladsen får et flot middag. Efter sejlturen til bussen og hjem, hvor vi ankommer kl. 23.30 godt trætte. Turen i dag er på 15 timer.

Tirsdag.21 juni. I dag startede turen kl 08.30 som vanligt, den store bus kørte kl.9 til Baleton hvor der blev taget færge til den anden side af søen. Her kørte vi ca 1 km op til et udsigtspunkt ca 1 km oppe, også her blev der også holdt frokost, og så ud og vende bøjler, herfra kørte vi øst om søen tilbage, her blev der også på denne tur tid til stop så de sidste penge kunne blive brugt. Vi hvad hjemme kl 17.30 så dagens tur var kun på 9 timer.

kl.18,30 er der samling til et afskedsglas, og i morgen tidlig køre folk til alle sider for at opleve noget på egen hånd.

Kroatien 2016

Onsdag d 22 juni forlod vi selskabet i Ungarn, for at lave vores egen ferie, og muligvis en tur for Campervenner 2017. Vi passerede grænsen ca kl. 12 her var der paskontrol både ved den Ungarske og Kroatisk overgang som kun er 5 meter fra hinanden. Vi har slået betalings veje fra så vi fik den flotteste tur fra grænsen til Zagreb, det viste sig med det samme at der er flere resurser i Kroatien end i Ungarn, husene var bedre vedligeholdt, vejene bedre og i det hele taget så alt bedre ud. Da vi ankom til Zagreb var vi til møde med et dejligt



Vores første overnatning i Kroatien

ægtepar, De er begge Kroatere, men han har arbejdet i 20 år for FDM i København som tolk og rejse arrangør. Og kan derfor tale Dansk, såfremt der skal være tur i 2017 vil han gerne hjælpe mig, efter besøget i deres sommerhus, anviste han os en plads ved en gammel kirke hvor vi i dag den 23 er vågnet efter en dejlig god nats søvn. Vi kørte kun 27 km. For at besøge Campzagreb, en rigtig flot plads til 48 enheder, N 45 48 09 Ø 015 49 34,4 dette er et sted der bør besøges, og så er der ikke langt til hovedstaden. Dog skal det siges fortsætter priserne på pladser sådan, kan det blive en dyr periode, i dag har vi givet 244 kr.

Fredag d 24 juni. Vi køre i dag mod Adriaterhavet vi tager betalingsvejen det første stykke, det koster 98 kr. Men det sparede mange kilometer, da der var 60 km. tilbage fra motorvejen mod Selce kørte vi gennem et fantastisk flot bjerglandskab. Da vi nåede Selce var der ikke nogle pladser vi ville have, så vi kørte 25 km. tilbage af vejen til en naturcamping, denne koster 185 Kr. Men her har vi endnu ikke fundet andre faciliteter end strøm. Men den ligger helt ned til kysten, dagens vejr er ulidenligt, her har været op til 45 grader, nu er der begyndt at komme en lille brise så det går vel.

Lørdag stadig meget varmt, men vi prøver at blive i skyggen, Siva bliver ordnet, og her i eftermiddag er det begyndt at tordne i det fjerne, så det kan da være vi får rensset luften i løbet af dagen.

Søndag køre vi mod øen Krk hvor vi vil prøve Kamp Njevvice N 45 10 10 E 14 32 49 her ankommer vi kl. 13 vi får lov til at køre ind og se på 10 tomme pladser, og så komme op på receptionen og fortælle hvilken vi har taget. Efter vi har stillet op og fået en tost, skal vi ned at prøve vandet, her er der ikke så mange store sten som på naturcampingpladsen, så jeg får Ethel med denne gang, og hun indrømmede at det var

dejligt, vandet er dejlig varmt, og fantastisk klart. Vi har bestemt os for at blive her til onsdag morgen, hvor vi så køre til Istrien på Camp Laterna N 45 17 47 E 013 35 40. Her skal vi Torsdag ved 20.30 tiden hente Kenneth og børnene, i Pula lufthavn, de bliver så sammen med os i en uge. Ja det har været en rigtig god plads, men vi har været i turistområdet så prisen her var 300 pr døgn.

Vi er nu nået til Camp Lanterna, som skal være vores base de næste 9 dage, men har vi ikke før været i turistområde så er vi det nu, så jeg gruer for pengepungen når børnebørnene kommer, her er 3000 pladser og de siger selv at der 9000 personer hver dag hele sommeren, og der er enormt mange restauranter barer butikker, og andre fristelser. Og ikke nok med dyrt der tales Dansk på hvert eneste gadehjørne.

Efter Kenneth og børnene er kommet er temperaturen ikke blevet lavere, vi har 30 - 35 grader og vandet er 28 , så der går ikke mange timer uden vi er i vandet og det er længe af gangen vi er i.

I går Tirsdag gik det som de fleste dage, Kenneth og børnene går efter morgenmaden til pulen, dette fordi der er en masse aktiviteter for børn, efter frokost tog vi så en lille taxa båd til den anden side af bugten, til byen Novigrad, dette er en lille hyggelig bade by med masser af kafeer, restauranter og souvenir butikker. Vi spiste på en lækker restaurant og endelig fik jeg mine skaldyr og fisk.

I dag onsdag er Kenneth og børnene som vanlig i pulen. Ethel og jeg har været med et lille tog rundt på pladsen og i omegnen, en rigtig hyggelig tur, efter hjemkomsten til pladsen, en stor is desert til Ethel og en halv liter øl til mig.

i går torsdag da vi kørte Kenneth og børnene til lufthavnen, var vi først nede at se colusæum i Pula som netop er under renovering, det er 2000 år gammelt og var 100 år om at blive opføre. Der kunne være 24000 til diverse frygtelige opgørelser mellem mennesker mod hverandrer eller feks. løver, det eneste der var sikkert ikke alle kom levende ud.

I dag fredag d 8 juli er vor rejse mod nord startet, vi køre igen til Camp Zagreb hvor vi skal møde Irene og Henning, samt det ægtepar som muligvis skal hjælpe med en til Kroatien 2017. Men lad os nu se hvad fremtiden bringe med min deltagelse i rejser fremover.

Lørdag d. 9 juli ankommer vi til en lille fastliggerplads i Ungarn. Vi bliver indkvarteret for 150 kr. Og så er det med at finde noget at spise, vi finder et lille hyggeligt sted lige uden for pladsen. Vi får 4 hovedretter 4 dessert 6 store fadøl 2 store glas hvidvin 2 kaffe til en pris af 350 DK så Henning vælger straks at betale. Senere kom der en hel mængde Ungarnere klædt i nationaldragter, og de kunne hygge sig. Se selv.

Nu går det ellers mod Danmark, vi skal dog lige mod det nord vestlige Tjekkiet først for at aflevere et Telt jeg har haft lånt af Mads og Mirka, her overnatter vi på en ældre campingplads som trods sin alder i et tidligere kommunistisk land har alt, og her er pænt og rent, og forpagterens mad er fantastisk, herfra køre vi gennem Polen mod Berlin hvor vi overnatter på et rigtig flot Gasthaus før Berlin, der er gratis at være her når vi spiser på stedet så i stedet for at bruge pengene på Campingplads bruger vi

dem på en lækker snitsel og et stort glas fadøl. Videre herfra næste dag mod Rostok og med færgen til Gedser, men det er en dyr fornøjelse en enkelt billet koster 1150 kr, og hvis du ønsker noget at spise på færgen, så kan vi se at vi er på vej ind til Danske priser, 2 pølser med brød 99 kr.

nu mangler vi kun at besøge nogle venner og familie på resten af vores tur, men det haster jo heller ikke så meget at komme hjem, vi er jo husvilde til 1 August, og så skal der først laves nogle forbedringer inden vi kan flytte ind, så vi skal bo i Camperen en lille måned endnu.

Dette er afslutningen på en fantastisk tur gennem 7 lande, med en stor mængde gode oplevelser, vi har i alt kørt 4948 km.