

Turen til Litomerice 15 Juni 2014 til 26 Juni 2014

Sammen med 50 andre Campervenner

Søndag: var den planlagte ankomst, men nogle var kommet et par dage før. Kl. 16 skulle vi have orienteringsmøde, med vores guide. På dette tidspunkt manglede vi kun en enkelt vogn, som dog kom meget kort tid efter starten så de fik de meste med. (Dette er vor guide) efter dette korte møde samledes vi bag bilerne for at spise vores aftensmad. Efter en hyggelig aften var det tid til at komme i seng, for at være frisk til første tur,

Mandag: Startede med en rundvisning i byen Litomerice, som er en lille hyggelig by, med store muligheder for at komme ud at lufte dankortet, her er meget billigt tøj, sko og mange andre ting, men man skal lige se sig godt for, ikke alt er af en kvalitet som det ser ud til. På rundvisningen fik vi vist hvor apoteker, banker og andre vigtige ting befinder sig, En rundtur i byen med et lille turist tog, og så var der nogle der skulle op for at se byen fra byens kirketårn, andre valgte at finde et lille listigt sted for at få en øl. Vel ankommet til pladsen var der igen fællesspisning bag ved bilerne, her havde vor guide bagt kage til kaffen som blev serveret af deres søn, dejlig kage med blåbær. Dette måltid varede så længe at frokost og aftensmad flød sammen lige til det atter var sengetid.



Tirsdag: morgen startede vi med bus til et gammelt slot, først skulle vi se kælder og køkken, men det kunne jeg nu godt have undværet, men vi mødte da nogle sære skabninger hernede, derimod var slottets andre etager meget flotte, lige som slots-haven var meget imponerende. Efter rundvisningen gik vi til en restaurant hvor vi fik et dejligt måltid, og så med bussen hjem for at hygge, og slappe af, så vi var klar til næste dag.

Onsdag: Dette var en tur med veterantog, gennem det flotte landskab, men med 25 grader uden for, føles det ekstra varmt, når motorens kølevand løber gennem nogle kølerippen under sæderne hvor vi sad, her havde det været godt med noget at drikke. Lidelserne blev ikke mindre da vi nåede til stationen, her skulle vi af for at gå en længere tur op af bakke for at få frokost og en velfortjent øl og is, tilbage til toget og hjem til byen igen, sluttende med en gåtur gennem byens gader og hjem til pladsen, her startede strikkeklubben igen med deres nørklen, medens andre tog en velfortjent lur.

Torsdag: Her starter en lang dag til Prag, turen går med bus gennem et flot landskab, og vi ankommer til Prag, hvor vores lokale guide venter på os, han var meget dygtig, og kunne sin historie, også så meget at han skulle have været i et auditorium, og holdt foredrag for en klasse med historiestuderende, han var for meget i dybden til en flok turister. Vi startede med en rundvisning på slottet, her var mange trapper, både op og ned, efter denne rundvisning var det til et lille kik på Karlsbroen, og dennes historie, før vi begav os til det gule marked, for at spise frokost, og herefter 2 timer på egen hånd. Gennem tid ville jeg hellere have haft i den gamle bydel af Prag

Fredag: her var der indlagt en fridag, og man kunne så vælge at tage med på en ekstra tur til en knoglekirke, dette gjorde de fleste, vel tilbage i bussen gik det atter hjem til en rigtig hyggelig grillfest arrangeret af Josef og hans kok. Festen forløb rigtig godt med mad i den samme høje kvalitet som mange af os havde benyttet os af flere gange (et måltid med oksemørbrad og tilbehør, samt ½ ltr. øl fik vi til 2 personer for 100 dk.) Under og efter spisningen var der levende musik, og der blev danset til langt ud på aftenen, også i strømpe sokker. Folk vidste jo at også

Lørdag: var afsat til frihed og en cykkeltur til arbejdslejren Teresienstadt, her var der mange som valgte denne tur, (dog skulle der en spritprøve til først,) ligesom nogle valgte at gå op i byen for at købe ind.



Søndag: Efter nu 2 dage som der ikke havde været planlagt noget stort, var det atter tid til at tage på bustur, denne gang til Krupka bjerget. Bjerget er et af de højeste punkter i Tjekkiet, nemlig 2348 m, vi skulle heldigvis ikke gå der op men kørte med en stolelift, til toppen. Men det var der også nogle som ikke kunne lide Her var trods lidt tåge en fantastisk udsigt, der var også et traktørsted, her kunne man købe kaffe, kakao og andre fornødenheder, inden vi skulle gå et kort stykke ned til vores ventende bus, denne kørte os nu til en gammel borg, som var ombygget til Restaurant, her var en vært der havde forstand på hvordan man byder gæster velkommen. Dårligt gående blev hentet af ham ved bussen, medens vi andre gik op, her ventede værten på os for at fortælle om stedets historie, og senere servere noget lækker mad for os.

Mandag: I dag er det tiden vi skal på bryggeri for at se hvordan det Tjekkiske øl bliver til, det er dog ikke meget anderledes end i resten af Europa, men det smager nu anderledes, efter nogle smagsprøver begav vi os til fods til en nærliggende restaurant for at spise vor frokost, atter med bus hjem, denne gang langs floden El-ben det meste af vejen. Det er jo Sankte Hans denne dag så vi har fået lavet et lille party og Lene laver en lille heks, og vi får startet et bål i grillen, også dette når at blive en god dag som mange andre Danskere fra pladsen får glæde af.

Tirsdag: I dag er der vandring i nogle fantastiske sandstensklipper, beliggende ved byen Tisa. Klipperne kan ses fra byen men for at få det rigtige indtryk af dem er man nød til at op at vandre i dem, dette er i sig selv en fantastisk oplevelse. Efter en god tur er det godt at komme ned i byen for at få frokosten.

Onsdag: I dag er det afgang til turens sidste udflugt, vi har besøgt frilandsmuseum Zubrnice, dette er noget lignende som et dansk frilandsmuseum, med de samme gamle bygninger, byggestilen er ikke meget anderledes, og de gamle landbrugsmaskiner er også de samme, så dette svarer meget til det vi har hjemme. Efter besøget her køre vi i turens første regnbyge, til det sted vi skal spise, her er middagen noget så Tjekkisk som svineskank, med chilli, surkål og brød, efterfulgt af kaffe. Det er sjovt med alle de lokale retter vi har fået under hele turen, der har været mange varianter. Nu er vi mætte og på vej tilbage til Campingpladsen for at tage afsked med vore Danske guider som er nået at blive nogle rigtige gode venner under en sådan tur. Det var heller ikke uden en lille tåre at Mirka skulle sige farvel til sit første hold som selstændig rejsearrangør, og hun nævnte flere gange at der aldrig i hendes tid som tolk for andre, havde været så godt et selskab, med så fint sammenhold. Vi for vores vedkommende havde også været meget tilfreds med turen, så vi havde haft nogle af damerne i byen for at købe en gave til Mirka, de havde valgt et sæt øreringe, disse gjorde at Mirka ikke i lang tid kunne sige noget, så vore koner har valgt rigtigt.



Torsdag: Efter vi har spist de sidste rundstykker (som vi har fået hver morgen) er det tid til at pakke sammen og begive sig videre, nogle tager videre de næste 2 måneder, medens andre tager den direkte vej mod Danmark, for vores vedkommende tager vi 2 overnatninger gennem Tyskland, for ikke at få stres oven på en dejlig tur.