



Tur i Grænselandet

3. – 9. maj 2024

Som altid er vores første tur på året, når bøgen springer ud lige først i maj. Den plejer altid at være til et område i Danmark; men i år prøver vi at gå lidt uden for Danmarks grænse mod syd. D.v.s. nogle dage nord for grænsen, og nogle dage syd for grænsen. Her vil vi så prøve at tale med nogle af områdernes mindretal.

3. maj Vi mødes kl. 10:00 ved Grænsemuseet, Koldingvej 52 nord for Christiansfeld, hvor vi får en rundvisning og en fortælling om den periode, hvor vi ikke var herre over landet syd herfor. Efter besøget begiver vi os til **autocamperpladsen på Haderslev havn**, hvor vi samles ved langbordet kl. 18:00. Er vejret ikke godt, må vi finde en nødløsning



4. maj Efter en god nats søvn og morgenmad er der mulighed for at se Haderslev by på egen hånd, eventuelt tage en sejltur på dammen. Kl. 17:30

mødes vi i fælleslokalerne ved Birgit og Kjeld Andresen for at spise aftensmad. Kl. 19:30 gør vi klar til at gå mod Haderslev domkirke, hvor vi skal mødes med vægterne for at få en rundvisning i den gamle bydel.



Efter denne tur skal vi ca. kl. 20:15 ind for at se Domkirken, hvorefter vi sammen med de lokale begiver os med fakler mod kasernen, hvor der er musik af flere store orkestre, ligesom der er en stor lysfest for at mindes 79 året for Danmarks befrielse. Når dette slutter, er det retur til

autocamperpladsen på havnen, for atter at overnatte her.

5. maj I dag forlader vi Haderslev for at begive os mod Aabenraa. Her skal vi på den første del af turen ind på Knivsbjerg. Knivsbjerg er det tyske mindretals højborg i Danmark. Her vil vi få et foredrag af

Hinrich Jürgensen, som vil fortælle om gruppens arbejde og mindretallet. Efter dette foredrag begiver vi os videre til **Camperstop Aabenraa, Sønderskovvej 100. (Først indkørsel efter kl. 12:00)**. Her skal vi overnatte.



6. maj. I dag går turen videre ind i Tyskland til Slesvig. Her skal vi mødes ved A.P. Møller skole, Fjordallee 1 i Slesvig, hvor **Rasmus**

Meyer vil fortælle os om det danske mindretal i Tyskland. Herefter kan I på egen hånd besøge Dannevirke og Slottet Gottorp, (Nydambåden). Dagen slutter i Friedrichstadt, hvor vi overnatter på Wohnmobilstellplatz, Halbmond 5, Friedrichstadt.



7. maj Vi bliver i Friedrichstadt, hvor den gamle grænse lå indtil 1864. Kl. 11:00 er der sejltur på kanalen. Resten af dagen er afsat som fridag, så vi kan slappe lidt af og gå rundt og nyde denne skønne by, eventuelt spise en let frokost. Kl. 18:00 vil vi forsøge at samles til fælles hygge ved langbord med egen mad.



8. maj. Nu går turen igen mod Danmark, hvor vi først besøger Frøslevlejren. Efter besøget kan I eventuelt lave et stop efter eget valg, inden vi mødes på Campingpladsen på Rudbølvej 36, 6280 Højer. Pladsen ejes af Rudbøl Grænsekro, hvor vi skal ind og spise en god middag kl. 18:00 som afslutning på vores tur.

9. maj. Nu går turen ud på egen hånd, måske videre i forårslandet eller videre på nye oplevelser i de lysegrønne forårsfarver.



Tilmelding efter først til mølle. Turen gennemføres kun, såfremt der tilmeldes mindst 22 vogne, max. 25 vogne. **Husk Camperture har ingen rejseforsikring, så sørg selv for dette. Prisen for denne tur bliver kr. 3.450 pr. vogn med 2 personer.** For denne pris får I 6 overnatninger på Autocamperpladser / campingpladser heraf en med aftensmad, entre på museet i Christiansfeld, mad d. 4 maj, en tur med vægterne, 2 fortællinger af personer fra de respektive mindretal, en sejltur i Friedrichstad, besøg i Frøslevlejren og den sidste dag afslutning på Rudbøl Grænsekro med en god middag.

Ved tilmelding betales kr. 1.000 på Reg.nr. 6862 Kt. nr. 0001134441 og restbeløbet på kr. 2.450 ved fremkomst af faktura. (Husk selv at fratække deposita)

Tilmelding nu klik [her](#) eller via hjemmesiden www.camperture.dk, når den er tilgængelig der.

Flemming