

Afgang Onsdag den 9-9-2015

Kl. 9 Onsdag morgen startede vi fra Langeland mod Tyskland for at proviantere til turen, Her mødes vi med Gerda og Jørgen samt Hanne og Erling, den første del af turen er rent privat før vi mandag skal mødes med hele holdet, vi kørte samlet til Wildeshausen hvor vi overnattede, videre d.10 mod Mosel hvor vi ankom til en dejlig plads helt ned til floden i byen Mindheim-Mosel.



Fredag d. 11. står vi op til en dejlig morgen, vi cykler en lang tur langs Mosel og kommer hjem ved 2 tiden

for at få et stykke brød, kl 18 går vi op til en af de lokale vinbønder Günter Thile-Schunk. Her smagte vi på 9 forskellige vine og fik da også købt lidt med hjem, men det var da dyrt nok når man får 9 smagsprøver og noget bart rugbrød til 10 Euro. Arealet er på 6,2 Ha og ca 60 % kan høstes med maskine som i kan se på billedet, en sådan maskine høster 100 m pr minut medens der skal 4 til 6 personer til for at høste det samme. Her er der 4000 til 4500 Planter pr Ha. og et udbytte på 12000 til 13500 liter pr Ha. dette svarer til 2,5 til 3 liter pr vinstok.

Lørdag d. 12 flytter vi til Löslich hvor vi ankommer ca kl.17 vi får et glas vin og så skal der laves lidt mad, søndag flytter vi til den anden del af pladsen, det er det sted der er reserveret til os, vi venter nu på at de forskellige skal ankomme, enten i dag eller i morgen.

Mandag d. 14 kommer de sidste og vi sidder og hygger til vi kl.18 hvor vi skal op for at besøge familien Simon, her er der arrangeret en fin middag med vin, senere er der rundvisning i vinkælderen, før vi går op i de fine lokaler for at prøve mange flere af deres vine, efter en dejlig aften går vi til pladsen, og nogle fortsætter til kl. 11 under forskellige markiser. Familien Simon og deres forfædre har drevet vingården siden 1724 men først i 1976 flyttede de til de nye lokaler hvor stedet drives fra i dag. Arealet er på 7,5 Ha her har man 10 000 planter pr ha. og der høstes mellem 4000 til 12000 liter pr ha. På et normalt år kan der høstes 30 til 40 000 flasker. En vinplante bærer sine første druer som 3 årig og topper ved 30 til 40 år, men enkelte stykker bliver til de er ca 80 år. Tidligere blev der afsat 80 % til private, men nu er det vendt så 80 % går til kroer og restauranter, og de resterende 20 % til private, der afsettes ikke noget til større mellemhandlere, alt sælges til forbrugeren.

Tirsdag. står vi op til et forbandet regnvejr, og det er denne dag vi skulle havde været op for et plukke vin, og senere spise i vinbjerget, vi fik dog hurtigt lavet en nødplan, så vi mødes på vingården, kl. 11,30 og der var dækket meget flot op til os i vinkælderen denne dag, her så vi en film om Mosel og den vin der dyrkes her omkring, så fik vi vin og kartoffelsuppe med pølse, og da dette var ovre var vejret blevet sådan at der var mulighed for at gå med Kiki i vinmarkerne.

Fredag d. 18 - 9 - 2015 Alle er nu ankommet til Rhüdesheim Camping efter to fridage til at se de kønne landskab fra Mosel til Rhinen men desværre har dette for mange været en kæmpe skuffelse da det har styrt regnet i begge dage, her på pladsen er det i dag fint vejr og vi kan sidde ude ved et fælles bord til aftensmaden.

Lørdag d. 19 - 9 - 2015 er det fra morgenstunden lidt regn og lad os så håbe at resten af dagen bliver så folk kan komme til byen og vi i aften kan få en flot sejltur med fyrværkeriet. Som vi havde håbet på blev det en skøn dag og meget flot aften, folk hyggede sig på pladsen eller oppe i byen i løbet af dagen, kl.17,30 gik vi i samlet trop til færgen, hvor vi stod og ventede længe, vi kom nemlig til at sejle en ½ time forsinket. Da vi kom ombord var der dækket op ved et fælles bord til hele gruppen, og den mad vi fik serveret var super, da vi nåede kl 9 begyndte fyrværkeriet, og det var så imponerende som vi husker det fra tidligere år, efter fyrværkeriet var der atter tid til at få kaffen og en lille en, samt få en svingom til noget god musik, vi var tilbage på pladsen kl. ca. 1,00

Søndag var det godt vejr, vi blev afhentet i et lille tog kl 11,00 til en skøn tur i vinbjergene, forbi et stort kloster, gennem Rüdesheim by hvor nogle stod af og resten kom med hjem til Campingpladsen, op aftenen var der atter fælles bord bag bilerne, hvor næsten alle var tilstede for at tage afsked med hinanden.

Mandag var det så tid til at drage videre på egen hånd, nogle videre mod syd, men de fleste mod Danmark.

***TIL ALLE DELTAGERE VIL JEG GERNE PÅ CAMPERVENNERS VEGNE
SIGE TAK TIL ET DEJLIGT SELSKAB, MED MANGE HYGGE- OG NYDELIGE TIDER.***