

Vin tur til Mosel

Mandag den 23. til Søndag den 29. september

Mandag de 23. september ankommer vi til pladsen i Lösnich senest Kl. 16

Kl. 18:00 går vi til det første besøg ved Kiki og Ingo som er vores faste holdepunkter i dagene i Lösnich. Her vil vi starte vores tur med at smage på den lokale vin og få noget traditionelt tysk mad.



Tirsdag den 24. september er afsat til at se byen og dennes seværdigheder, eventuelt besøge de lokale beværtninger, cykle en tur langs Mosel eller hvad man nu ønsker – måske et spil kort eller andet.

Onsdag den 25. september går vi ca. 1,5 km. til et sted hvor en af de større både på Mosel ligger til, herfra sejler vi kl. 10:45 til nok den kønneste by langs Mosel nemlig Bernkastel – Kues.

Her bliver der rig mulighed for at se byen på egen hånd til vi kl. 15 bliver hentet af en bus der kører os tilbage til Lösnich. Her har vi så resten af dagen til fælles hygge og eventuelt langbord.



Torsdag den 26. september bliver vi kl.: 8:30 afhentet af en bus som vil køre os til



Luxembourg, her køre vi til Müllertal hvor vi skal se de berømte vandfald, huler, kløfter og mærkelige klippeformationer.

Senere skal vi også besøge noget af (UNESCO's verdensarv) og gennem byen Kirchberg hvor dele af EU's administrative hovedkontor er.

Retur til pladsen med forventet ankomst kl. 17:30

Fredag den 27. september er delvis fridag, her er

det at byens officielle vinfest starter kl. 17:00

De forskellige vinbønder præsenterer deres vine og der er telte med smagsprøver og mad i hele byen.

Vi skal alle samles kl. 18:00 ved familien Simon igen, her er der reserveret bord til os og da der er flere forskellige retter man kan vælge mellem er det

for egen regning. Vi kan eventuelt dagen før vælge ud fra deres kort og så bestille samlet.



Lørdag den 28. september starter byen kl. 12:00 og her er der frit slag for hvor I havner i løbet af dagen, dog har jeg arrangeret en gratis vinsmagning for dem som ønsker dette kl. 16:00 ved familien Simon.

Kl. 20 er der atter levende musik.

Kl. 21 er der stort fyrværkeri i vinmarkerne.

Søndag den 29. september har vi forhåbentlig fået vinen ud af kroppen og vi forlader pladsen inden kl. 12:00 og køre videre i det skønne område eller på vej mod Danmark.

