



## *Juletræf 2021*



Vi har nu afholdt vores julefrokost 2021. Mange kom allerede til Tønder torsdag eftermiddag, og fredag morgen samledes dem, der ville med på Schackenborg, på parkeringspladsen. Det regnede lidt; men da vi jo skulle være inde på slottet, var det ingen problem.



Jeg har aldrig set så flot en juleudstilling. Der var ingen nisser og røde bånd, kun ting fra naturen, og det var der meget af. Der var blandt andet samlet 10.000 liter mos rundt i skovene, 10 tons grankogler og en masse gran og andre ting fra skov – mark og haver, samt orkideer og amaryllis. Der har været 130 frivillige personer, der sammen med blomstermanden Jonny Havgård har brugt 6 uger på mere end fuld tid til at pynte hele slottet fra kælder til øverste etage helt oppe under taget.



Efter dette fantastiske besøg kørte vi alle til Tønder autocamperplads, og her sørgede John for, at bilerne fik en plads. **(Pladsen trænger dog til en kraftig overhaling. Både vejene, samt der hvor vi skulle holde, så vores sko var konstant plørede.)**

Til aften samledes vi alle i Danhostel, hvor egen mad blev indtaget. Det var fantastisk at se så mange nye mennesker. Alle deltog i spisningen, og blev allerede denne aften rystet sammen med alle os, der tidligere har set hinanden. **Det var dejligt.**

Lørdag var der kæmpe morgenbord i en af hallerne på den anden side af vejen fra kl.8:00 til kl.10:00, og så var det ellers med at komme op for at se på byen og de flot pyntede gader og butikker. Enkelte skulle også lige en tur til Tyskland for at hente lidt drikke til lørdag aften.

Kl. 18:00 fik gæsterne kontrolleret deres Coronapas af julemanden og så fik de lidt sødt til at spise, mens de fandt deres pladser i en flot pyntet sal. På grund af Corona sad vi ved mindre borde.

Musikken bestod af et tremandsorkester, som spillede, mens vi gik til bords, og fortsatte med at spille dæmpet under spisningen. Ca. kl. 10:00 havde vi sat en fantastisk menu til livs. Der var sild og brød på bordene, og så ellers mere fisk f.eks. laks - rejer m. æg og varme fiskefileter. Derefter kom så alt det varme, og inden desserten var der en sømand, som underholdt med sømandssange, som alle kunne synge med på. Vi sluttede af med en dejlig risalamande med varm kirsebærsovs, og som der plejer, var der mandelgaver. Resten af aften blev der skruet lidt op på lyden fra musikerne, så mens vi fik kaffe og småkager, kunne vi begynde at danse; men jeg mener nu ikke, det var kaffen, der blev drukket mest af frem til Kl.12:00, hvor musikken sluttede.



Søndag morgen kunne alle hente tre rundstykker pr. vogn og spise dem i vognen eller på Danhostel, efterhånden som de fik øjne. (Der var da nogle, der hentede rundstykkerne sent på formiddagen,)

Og da tågen ellers begyndte at lette, og folk havde nydt morgenkaffen, kunne vi køre hjem fra et i mine øjne vellykket arrangement.

*Jeg vil fra min side gerne sige tak til Lone fra Tønderhallerne, musikken og alle jer rare mennesker for en fantastisk weekend*

*Flemming*

Lysbilleder fra hele træffet kan ses ved at klikke på 

