

Campervenner Tjekkiet 2018

Hvis OUH i morgen giver lov til at forlade Danmark, er vi klar til at rejse. Det lykkedes d.28 maj at få fri for flere behandlinger på OUH i de næste 2 måneder, og vi kørte allerede samme eftermiddag til Tyskland hvor vi fik handlet lidt og så videre mod Hamburg, hvor vi holdt i kø 4 timer, så vi var først gennem røret kl 20, så var det med at få lidt mad og så i seng, næste dag tidligt op for at køre til



Litomerice og fejre Ethels fødsels-

dag De første dage her i Tjekkiet har vi haft mellem 30 og op til 35 grader, vi bliver her til fredag hvor vi så køre til Trebon hvor vi skal modtage 26 vogne, på Søndag

Fredag d 1 juni. Er netop ankommet til Trebon og fundet den plads vi skal have gæsterne plaseret på i løbet af Søndag. men jeg er i tvivl om hvordan vi skal få dem placeret, men chefen her på pladsen siger der er mange der er kørt søndag inden middag.

den 2 juni, atter en fantastisk dag dog lidt for varm for mig, men så må jeg jo gå i skygge, har lige sendt en besked ud på Facebook om at vores gæster skal vente med at komme til efter kl. 12.

Søndag fik vi endelig vognene bakset på plads, trods store udfordringer, for Tjekkerne køre ikke før det passer dem, men det lykkedes og vi holdt velkomstmøde med et glas lokalt Rose vin, og så samledes vi kl 19 til fælles spisning ved langbord.

Mandag atter en flot morgen, og efter morgenmaden med et lille tog til byen, for at vise gæsterne hvor der kan veksles penge og laves indkøb

Tirsdag d. 5 atter en flot morgen i Trebon, vi bliver afhentet med bus kl. 8.00 og desværre har de sagt mulighed for regn, i det område vi skal besøge, men det lykkedes at undgå det, og vi havde en fin dag i et flot landskab, hvor der var et stort udkikstårn, hvor vi kunne se meget af Tjekkiet og dele af Østrig. Det var dog ikke den bedste bus vi havde fået, den var ikke til voksne mennesker, men skolebørn så det kneb gevaldigt at være der. Efter vi havde brokket meget til selskabet, fik vi en sejltur på Tjekkiet største sø som et plaster på såret, og her var det kærkommen med et tår at drikke

Onsdag til Tirsdag

Onsdag d. 6 juni var vi klar til at stå på bussen kl. 8 og så på besøg på et landbrug som stadig bliver drevet kollektivt, her var 1100 Ha 220 malkekøer samt opdræt samt 80 grise Søer, her var 10 ejere og yderligere 18 ansatte, så det er meget arbejdskraft efter Danske forhold. Efter rundvisningen i kvæg staldene, kørte vi til en lille hyggelig by hvor vi fik en dejlig frokost



Torsdag d. 7 Juni Vi skal atter ud at sejle, denne gang er det den planlagte tur, vejret tegner dog ikke så

godt i dag, men lad os nu se, efter sejlturen hjem på pladsen og slappe af, inden vi i aften skal til fest med spisning og dans. Vores festaften var atter en dejlig aften, rimelig mad, og fantastisk musik, og der blev danset livligt til kl. 23

Fredag d. 8 er fredag, så kan der blive brændt lidt energi af på Cyklen, eller handle i byen, eller bare pleje sit helbred.

Lørdag d. 9. I dag skal damerne på tur allene, og bare det nu ikke går som sidste år, der havde de vist fået købt for meget vin inden vi mødtes. Herrene skal på skydebane og skyde med haglgevær, pistol, riffel og maskingevær, så der er ingen spiritus før vi er færdig. Så mødes vi atter på skydebanen alle og skal spise grilstegt gris, nok uden svær, det plejer Tjekkerne ikke at bruge til mad. Turen gik rigtig godt, dog var der nogle kvinder der mente deres dag havde været kedelig, og der var flere som mente det var en kedelig gris, men her laves de jo ikke som i Danmark, og det må man jo respektere når vi er i et andet land. Skydningen gik fint vi havde en suveren vinder **Thorkild Smidt fra Vedersø og Preben Louis på 2 pladsen.**

I dag Søndag d. 10 skal vi køre 9.30 for at besøge en velholdt gammel by, og når vi kommer hjem er der rundvisning kl. 14.45 i et lokalt kapel, bygget af en rig familie, som gravsted for deres egen familie.

Mandag d. 11 juni. I dag skal vi på bryggeri og se en af verdens største bryggeri kæder nemlig Budweiser, og så fælles frokost i deres restaurant. I nat har vi haft et kraftigt tordenvejr, med masser af lyn og noget regn.

Tirsdag d 12 Dette er vores sidste dag, og i dag skal vi på udflugt til en gammel borg, og efter besøget her, skal vi ind i byen hvor borgen ligger, for at spise vores sidste fælles frokost, som denne dag bliver udvidet en smule, tilbage til pladsen hvor vi hilser af med vores Guide, som i morgen skal flyve med sin familie til en 75 års fødselsdag i Danmark.

Onsdag d 13 skal vi alle forlade pladsen, for vores vedkommende køre vi til Litomerise, hvor Ethel kan få brugt de sidste Tjekkiske penge i kineserbutikkerne, og efter et par dage videre mod Danmark.

Vi er ankommet til Litomereice efter at have kørt i regnvejr hele dagen, men det er det første regn vi har set i dagtimerne siden vi forlod Danmark, så vi må sige at turen vejrmæssigt har været en fantastisk oplevelse (i sær for dem som kan lide sol og meget varme) vi bliver her i Litomerice til fredag hvor vi så køre mod Danmark, med forventet ankomst lørdag eftermiddag, det er dog betinget af at min servo styring holder hele vejen, den er nemlig begyndt at bruge olie.

Vi er kommet helt hjem til Fyn her lørdag kl. 16, og har brugt 3 liter servo olie, men er dog kommet hjem, og nu må jeg så se at få det lavet.

Tak til alle for en god tur på vores 5 tur til Tjekkiet.

Flemming